

Δήμητρα Ματσούκα: Πίστεψα πολύ στον Τσίπρα αλλά παρασυρθήκα...

Πότε άλλαξε άποψη για τον πρωθυπουργό - Τι είπε για την επιστροφή της στην τηλεόραση - Γιατί δήλωσε «μαγκάκι και κότα»

Η Δήμητρα Ματσούκα πρωταγωνιστεί φέτος στη θεατρική παράσταση, «Ωραία μου κυρία» και σημειώνει μεγάλη επιτυχία. Η ηθοποιός, ήταν καλεσμένη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης, στο πλατό του «Όλα Εκδόλλα» και μίλησε για όλα στον Θέμο και στη Δούκισσα.

«Γιατί κάνεις bullying στους δημοσιογράφους;», τη ρώτησε ο Θέμος για την πρόσφατη εμφάνιση της στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά. **«Δεν είναι αλήθεια. Μετά από τόσα χρόνια σε αυτή τη μικρή χώρα, δίνουμε το προσωπικό μας στίγμα σε τι απαντάμε και σε τι όχι. Η Φαίη είναι ένας γλυκός άνθρωπος...Δεν είχα έρθει σε δύσκολη θέση. Απάντησα, όπως απαντώ όλα αυτά τα χρόνια, με χιούμορ και με ευγένεια. Γιατί μου είναι πολύ συμπαθής η Φαίη»,** είπε η Δήμητρα Ματσούκα.

Όταν θυμώνει πώς αντιδρά; **«Δεν μου αρέσουν οι φωνές! Όπως δεν μου αρέσει και η γκρίνια που είναι ένα γυναικείο χαρακτηριστικό. Και αντρικό χαρακτηριστικό. Οι άντρες όταν μεγαλώνουν γίνονται γκρινιαρήδες!»,** απαντά.

Για την απόφαση της να δημιουργήσει λογαριασμό στα social media και συγκεκριμένα στο Instagram, είπε: **«Έκανα Instagram για να στηρίξω τον Τσίπρα. Για να κάνω την καμπάνια. Πίστεψα πολύ σε αυτή την ιστορία. Έβαζα αποσπάσματα ενός οικονομολόγου που αρθρογραφούσε στους New York Times ο οποίος μετά βγήκε και είπε ότι δεν ήξερε ότι δεν υπήρχε Plan B».**

Και πρόσθεσε: «Παρασυρθήκαμε είναι αλήθεια. (Ο Τσίπρας) ήταν νέος. Εγώ θυμάμαι από μικρό παιδί τους ίδιους υπουργούς να κάνουν συμβούλιο. Μου ήταν πολύ συμπαθής».

Πότε αποστασιοποιήθηκε; **«Όταν κατάλαβα ότι αυτό το "Όχι" που ψηφίσαμε στο δημοψήφισμα δεν είχε καμία ουσία. Και όλος αυτός ο αγώνας»,** είπε.

Είναι αισιόδοξος άνθρωπος; **«Ο Δεκέμβριος του 2016 είναι για εμένα ο πιο ωραίος μήνας, μην σου πω, της τελευταίας δεκαετίας. Ξυπνάω με πολύ κέφι. Αισθάνομαι ωραία και είμαι σε μία περίοδο που συνειδητοποιώ ότι όλα είναι καλά!»**

Στην ίδια συνέντευξη αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για να επιστρέψει στην τηλεόραση. **«Μου έχει λείψει η τηλεόραση. Έχω να κάνω από το 2010. Μου έχει λείψει ένα ωραίο σενάριο, η αίσθηση του συνεργείου».**

«Είμαι μαγκάκι και κότα»

Θιασάρχης θα ήθελε να ήταν; **«Όχι δεν φιλοδοξώ να γίνω. Έχω τον καλλιτεχνικό εγωισμό και θέλω να με καλούν οι παραγωγοί!»,** απάντησε η Δήμητρα Ματσούκα.

«Είσαι μαγκάκι στην προσωπική σου ζωή;», τη ρώτησε η Δούκισσα. **«Έχω όλες αυτές τις εκδοχές που έχουμε όλοι μέσα μας. Είμαι και κότα! Σε πολλές στιγμές της ζωής μου. Για παράδειγμα, εν**

ώρα πτήσης είμαι αστεία...Βάζω τα κλάματα, παθαίνω πανικό, παρατηρώ πράγματα!», απάντησε η Δήμητρα Ματσούκα.

Έχει πάει σε ψυχολόγο; «Έχω πάει. Για λίγο καιρό. Μετά είπα: "Άσ' το!". Δεν χρειάζεται να ξέρω. Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι δεν μπορώ να ξέρω!», τόνισε.

Για τον ρόλο της στην παράσταση είπε: «Σαν την Ελίζα, δεν έχω αγαπήσει κανέναν άλλον ρόλο!».

Είναι δύσκολο έργο; «Είναι κομεντί και απαιτεί πολύ υψηλή ενέργεια από τον ηθοποιό. Είναι εξοντωτικός ο ρυθμός!».

Έχει δεχτεί αυστηρές κριτικές στην καριέρα σου; «Δεν έχω αισθανθεί αυτή την αυστηρότητα. Γιατί με φώναζαν άνθρωποι πολύ σημαντικοί να συνεργαστούμε!», τόνισε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης της, ο Θέμος τη διέκοψε και της είπε: «Σταμάτα να μιλάς αισθησιακά»,

«Σε παρακαλώ! Έχουμε μία οικογενειακή παράσταση. Μην μου τα γκρεμίζεις», του απάντησε η Δήμητρα Ματσούκα.